

JAG PLANTERADE

Dessa två ord är hämtade från 1 Korintherbrevet 3:6 och står i en samverkan mellan dig, någon mer och Gud. Många av oss har planterat växter, idéer eller tankar som grott och sedan burit frukt och då fått uppleva vilken glädje det är att se växtkraften och resultatet!

Enligt Jesus är vårt uppdrag i Jerusalem, i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vårt Judéen och Samarien är här i Norrland. Har du varit med och startat en kristen gemenskap? Det är ganska få av oss som gjort det, i alla fall i Sverige. Våra församlingar här i norr börjar bli 100 år så det är länge sedan de startades.

Vi har idag ca 80 pingstförsamlingar här i norr och 35 av dem är under 50 medlemmar så en del av dem kommer sannolikt att läggas ner av olika skäl. Men tänk om vi kunde plantera lika många nya gemenskaper som i sin tur planterar ytterligare nya. Gemenskaper som gör lärjungar som i sin tur gör ytterligare nya lärjungar. Det vore stort! Därför vill vi inbjuda dig till en spännande dag kring pionjärsatsningar i norr.

Välkommen till en inspirationsdag den 7 maj!

Vi möts i Church of Hope, Verkstadsgatan 5 i Umeå

Den är utformad både för grupper och enskilda, både ungdomar och äldre. Varför inte ta med era ungdomar eller representanter för församlingsledningen? Alla som är nyfikna på att lyssna eller dela sina tankar är viktiga här.

Vi bjuder på deltagaravgift, fika och lunch därför behöver vi din anmälan, senast 2 maj.

Program

- 12.00 Lunch
- 13.00 Lovsång och bön
- 13.30 Varför nya församlingar och hur?
- 14.00 Presentation och inspiration från pågående initiativ
- 14.30 Prova på M4. Församlingsplanteringsmaterial
- 15.30 Fika
- 16.00 Strategiska samtal
- 16.45 Bön och förbön
- 17.00 Avslutning

Anmälan

Till plantering@pingst.se senast den 2 maj.

Välkommen!

Älska Norrland och Pingst Plantering

Roland Pettersson, Stefan Beimark, Nicklas Mörling, Kicki och Patrik Olofsson

